

VERSLAG v1206
KASTEELDOMEIN DE CAUBERG
TE VALKENBURG

VAN 14 MEI T/M 18 MEI 2012



DEELNEMERS: WILMA, GERRIT, RAYMOND, RUDDY, SANDER, NICO

BEGELEIDING: ARNOLD ADRIAANS EN HANNEKE NIEUWLAND



Dag 1

Eindelijk is het dan zover, onze vakantie gaat beginnen. Voor Nico begint de vakantie in Veenendaal. De bus van Tendens staat al klaar, als hij tegen half een wordt gebracht door zijn moeder en een vrijwilliger van zijn woongroep. Daarna rijden we naar Eindhoven, waar we tegen twee uur aankomen. Op de parkeerplaats bij het Pieter van den Hoogenband zwembad zien we Raymond en Ruddy al klaar staan met hun begeleiders. Sander is door zijn ouders gebracht. We worden door hen uitgezwaaid. Wilma en Gerrit reizen rechtstreeks naar ons vakantieadres.

Na een voorspoedige reis komen we tegen half vier bovenop de Cauberg aan, waar ons vakantieverblijf ligt. Ons vakantiehuis is nr. 53 en ligt niet ver bij de receptie vandaan. Sander en Raymond helpen mee om al onze tassen en koffers uit te laden. We vinden ons vakantiehuis heel mooi en gezellig ingericht. Arnold heeft een kamerindeling gemaakt, wie waar slaapt en helpt mee de bagage naar boven te brengen. De mannen zullen dus boven slapen en de twee dames beneden. Ondertussen zet Hanneke koffie. Even later genieten we van ons eerste kopje koffie met een Luikse wafel er bij. Sander boft. Hij zegt dat hij juist deze wafels zo lekker vindt. Wat ook lekker is, is dat we heerlijk op ons terras kunnen zitten. De zon schijnt volop. Na enige tijd zijn ook Wilma en Gerrit aangekomen en schuiven bij ons aan op het terras. Ook zij laten zich de koffie met wat lekkers goed smaken.

Hanneke is vandaag de kok. Zij heeft alle ingrediënten meegenomen om een maaltijdsoep te maken met o.a. verse soepgroenten, aardappelen en witte bonen. We eten er witte en bruine bollen bij. De soep valt goed in de smaak. Daarna voor iedereen een toetje: chocola-of vanillevla met slagroom...nou, toen was het even helemaal stil aan tafel, zo lekker zat iedereen te eten. In de keuken is een afwasmachine, dus we hoeven niet af te wassen. Een paar van ons helpen mee om de tafel af te ruimen. En dan is het alweer koffietijd. Op TV is er een sportprogramma over voetbal. Nou, daar willen de mannen wel naar kijken. Ruddy gaat rond half tien naar bed. Hanneke helpt hem daar bij. Wilma en Gerrit trekken alvast hun pyjama aan en kijken nog even TV. We nemen nog een drankje. Arnold vertelt ondertussen wat we morgen gaan doen; we gaan in ieder geval rond kijken in Valkenburg. Inmiddels is het elf uur. Het is voor de meesten van ons een drukke dag geweest en daarom is het tijd om naar bed te gaan. Dus tot morgen!



Dag 2

De dinsdag is begonnen met lekker uitslapen en een stevig ontbijt en terwijl iedereen zijn eigen ding ging doen op zijn gemakje, gingen Arnold en Hanneke de lunch nog maken voor onderweg. Want we gaan vanmorgen wat ondernemen.

Eerst gaan we kijken of het stoomtreintje vandaag gaat maar helaas moeten we tot woensdag wachten. Dan gaan we naar de grotten om daar een rondleiding te krijgen van ruim een uur, daar moesten we de tijd op vullen maar dat was niet moeilijk... dan maar een terrasje nemen met de enige echte Limburgse Vlaai en lekkere koffie.

Toen was het half een om de grotten te bewandelen uiteraard met een gids. We zijn met zes man mee naar binnen geweest. Het bezoek aan de Gemeentegrot was heel leuk en zeer leerzaam. Toen op naar het winkel centrum want er moesten ansicht kaarten gekocht worden.

Daarna op naar ons leuk onderkomen en daar aan de slag onder leiding van Hanneke om vandaag alle kaarten op de bus te krijgen en terwijl Arnold in het dorp de nodige boodschappen bij elkaar haalde bij de A.H. winkel.

Om 6 uur hadden we een afspraak bij GRAND CAFE C'EST LA VIE om lekker uit te gaan eten. Het was heerlijk en dat heeft iedereen beaamd met hartelijke groeten aan de KOK. Na het lekkere eten naar huis om lekker uit te buiken en dat had iedereen wel nodig.

De avond vorderde en nadat iedereen zijn natje en droogje op had ging het langzaam naar bedje toe. Want morgen komt er weer een hele nieuwe dag de woensdag waar weer van alles te beleven is allereerst de stoom trein en verder zijn we ook een beetje afhankelijk van het weerAl met al hebben we een leuke dag gehad...



Dag 3

Goedemorgen allemaal! Vandaag gaan we een excursie maken met de stoomtrein van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Deze spoorlijn is de oudste internationale spoorlijn en de enige 'bergspoorlijn' van ons land.

Maar eerst wat geschiedenis van deze bijzondere spoorlijn, die bekend staat als de "Miljoenenlijn". Deze spoorlijn werd aangelegd in de periode 1925-1934. De kosten voor de aanleg waren heel hoog, maar liefst 12 miljoen gulden voor 12.5 km spoor. Dat kwam omdat er zoveel heuvels zijn in Zuid-Limburg en ook omdat onder die heuvels de gangen liggen van de kolenmijnen. Die gangen moesten extra verstevigd worden want anders zouden ze instorten. Dat zou heel gevaarlijk zijn voor de mijnwerkers, die daar diep onder de grond de steenkool aan het uithakken waren.



We zijn mooi op tijd bij het prachtige station van Valkenburg. Het station is ruim 100 jaar oud en daarmee het oudste station van Nederland. Om 11.15 uur komt al fluitend de stoomtrein aan. Tjonge, jonge, wat zien we een stoom ; het lijkt van alle kanten uit de locomotief te komen...we stappen in en zoeken een mooie plek uit bij het raam. Als we gaan zitten, zakken we weg in het pluche...dat is heel wat anders dan de harde banken in de moderne treinen. De trein waar we in zitten is een trein uit 1935, vertelt de conducteur ons even later. De trein rijdt niet zo hard. Inmiddels is de zon gaan schijnen en genieten we van het mooie uitzicht. Hoge heuvels en diepe dalen...dit is toch wel een heel ander stuk van Nederland. Als we in Sijpeveld aankomen stappen we uit. We bekijken daar een klein spoorwegmuseum, het is zo groot als een kamer; we zien o.a. allerlei oude

koffers en ook grote hutkoffers. Ook is er een souvenirwinkel, waar een paar van ons een leuke herinnering kopen aan deze bijzondere treinreis.

Inmiddels is het tijd voor onze lunch, die we bij de picknick tafels gebruiken langs de spoorbaan. Na



enkele donkere wolken schijnt gelukkig de zon weer even. Daarna gaat de reis verder. We kunnen overstappen in de railbus. Dit blijkt een dieseltrein te zijn uit 1952 met heel grote ramen. Aan de buitenkant lijkt het net een bus. Als we vertrekken horen we direct dat we in een heel andere trein zitten. Wat een geronk! Als de trein een spoorwegovergang nadert, stapt de conducteur uit de trein en loopt dan naar een kastje bij de spoorwegbomen. Daar haalt hij een handel over, waardoor de bomen naar beneden gaan. Tja, zo ging dat vroeger.

Met deze railbus reizen we, na diverse tussenstops, door naar Vetschau in Duitsland. Zo komen we ook nog echt in het buitenland! In Vetschau kun je in 10 minuten naar beneden fietsen naar Aken. Daarna reizen we via een overstap weer terug naar Valkenburg, waar we om 17.15 uur aankomen. We gaan dan nog wat drinken in de stationsrestaurantie en genieten na van de mooie treinreis. Ondertussen haalt Arnold nog wat boodschappen. Daarna terug naar 'ons huis' op de Cauberg. Deze avond kookt Arnold. Sander en Wilma helpen mee met het klaarmaken van de salade. Verder eten we gebakken aardappeltjes, een tartaartje en tot slot een lekker toetje. Arnold is geslaagd voor zijn koksdiploma! Daarna kletsen we wat en kijken naar een film op t.v. en vertellen Arnold en Hanneke alvast iets over de plannen voor morgen. En dan is het zomaar weer bedtijd. Welterusten!





Dag 4

Deze dag was een beetje de uitslaap dag van onze vakantie.

De morgen begon als vanouds met een goed ontbijt zoals dat ook moet. We hebben er lekker lang over gedaan omdat de dag ook geen verplichtingen had. Om elf uur hebben we ons weer opgemaakt om naar de bekende hoge kabelbaan te gaan van VALKENBURG. Enkele mensen hadden hoogtevrees die bleven dan ook lekker onder.



Vandaar op naar de steenkolen mijnen dat was heel leuk om dit mee te maken voor onze gasten. De gids heeft een uur met ons rond gelopen en heel veel verteld over deze kolenmijn.



Terug naar ons huisje hebben we daar op het terras De Zoete Zoen van het Landalpark nog wat genuttigd om dan alvast een beetje onze koffers te fatsoeneren want morgen is het vroeg uit de veren. Om zes uur zijn we naar de GRIEK gereden om ons afscheid samen te vieren en om lekker uit eten gaan zoals ze naderhand ook met z'n allen lieten merken. De avond vorderde en onder een kopje koffie en wat fris en andere drankjes hebben we de avond afgesloten met het uit reiken van de certificaten met een klein gedicht geschreven door Arnold. En hebben we met z'n allen een fijne vakantie gehad!



GROETJES VAN HANNEKE EN ARNOLD.....



